

Sanli Hakan
Brugstraat 14
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder 09/10/2012

Koninklijk Paleis
Amsterdam
t.a.v. de hofmaarschalk van haar majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben Sanli Hakan en ik volg een economische richting in het vierde jaar. De reden voor deze brief is de les taalvaardigheid. Afgelopen weken waren we bezig over mijn landgenoot Leonard Nolens, zijn gedichten zaten wekenlang in mijn hoofd. Met mijn Turkse afkomst vond ik dat raar want ik voel me meestal niet op mijn gemak als ik Nederlandstalige dingen lees. Daarom wil ik hem ontmoeten.

Het is waar dat ik niet geniaal ben in de Nederlandse taal, misschien is dat ook wel de reden waarom ik gekozen moet worden. Met mijn sociale vaardigheden en meneer Nolens zijn taalvaardigheid zullen wij een goed duo vormen om de prijs op te halen.

Misschien verdien ik niet om bij meneer Nolens te zijn, maar wie verdient dat wel? Ik vind dat niemand meer kans zou moeten maken dan de andere. Maar ik heb redenen genoeg.

De fascinatie die ik heb voor het koningshuis zou bovendien ook een goed reden zijn. Samen met mijn mede Vlaming zou ik het koningshuis graag willen bewonderen.

Misschien neemt u dan zelfs deel aan ons bezoek en wordt het zeker een leuk gesprek.

Maak mij de winnaar van uw wedstrijd en ik zal mijn interesse in het koningshuis en meneer Nolens tonen.

Met vriendelijke groeten

Sanli Hakan