

Rüveyda Bayram
Brugstraat 14
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Te Heusden-Zolder 9 oktober 2012

Koninklijk Paleis
Amsterdam
t.a.v de hofmaarschalk van hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

In de les Nederlands taalvaardigheid hebben we kennism gemaakt met Leonard Nolens en zijn geweldige gedichten.

Bij het lezen van zijn gedichten werd ik al meteen gehypnotiseerd. Het zijn zo inspirerende gedichten waarvan je zelf over het leven begint na te denken. Zijn gedichten zijn ieder heel speciaal en hebben allemaal een interessante betekenis.

Ook al is meneer Nolens geen spraakzaam iemand toch zou ik degene die mij heel hard heeft geïnspireerd van dichtbij willen zien. Hij verstopt zijn moraal achter de moeilijke woorden die hij gebruikt. Dat vind ik zo speciaal aan zijn gedichten. Bij elk gedicht van hem weet hij me telkens te raken in mijn hart. Hij is de persoon waarvan ik in de voetsporen wil treden.

Meestal zeggen ze dat er veel allochtonen zijn waarvan hun Nederlandse taal niet erg vlot is. Met deze brief wil ik laten zien dat er toch nog veel allochtonen zijn die wel een goede Nederlandse taal hebben, namelijk ikzelf, een Turks meisje ben!

Iedereen doet zijn best om uit te blinken, maar geef iedereen een kans, ook de allochtonen om zich laten bewijzen en om hun droom werkelijkheid te laten worden!

Met de meeste hoogachting

Rüveyda Bayram