

Kubra Tasci  
Brugstraat 14  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder 2/12/2012

Koninklijke Paleis  
Amsterdam  
t.a.v. de hofmaarschalk van hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik, Kubra Tasci, neem deel aan deze wedstrijd om een iPad te winnen en om oog in oog te komen met u en mijn grootste dichter idool, Leonard Nolens.

In de lessen taalvaardigheid hebben we het interview van Leonard Nolens beluisterd. En ik heb gemerkt dat zijn interview héél monotoon is. Daarom denk ik als u een gesprek hebt met hem dat u in slaap zal vallen. Maar als u mij ook tot u roept dan zal het niet zo vermoeiend zijn omdat ik een grappig persoon ben.

Als Leonard Nolens niet meer weet wat hij moet zeggen tijdens zijn speech bij de in ontvangst - neming van zijn prijs, dan zal ik hem helpen door te souffleren.

Meneer Nolens is zo ook mijn inspiratie, namelijk later wil ik ook een dichter worden zoals hem. Ik neem hem als voorbeeld. Maar anderzijds ben ik ook niet zo een grote prater en hij bewijst dat dit niet moet om een succesvol schrijver te zijn.

Ik hoop dat ik met deze brief duidelijk heb kunnen maken dat ik zeer graag deze prijs wil winnen. Wat ik ook zou willen zeggen is dat ik u dolgraag wil ontmoeten.

Met vriendelijke groeten

Kübra Tasci

Kubra Tasci  
Brugstraat 14  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder 2/12/2012