

Hakan Pinar  
Brugstraat 14  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder 09/10/2012

Koninklijk Paleis  
Amsterdam  
t.a.v. de hofmaarschalk van hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben Hakan Pinar. Elke leerling van onze klas schrijft een brief aan u en uw hofmaarschalk. Daarom ben ik heel benieuwd of jullie mijn brief leuk vinden.

Dit is mijn eenmalige kans om een brief te schrijven omtrent mijnheer Nolens. Ik wil heel graag dichter worden. Daarom wil ik mijn kans goed gebruiken zodat ik de prijs win.

Ik vind Leonard Nolens één van de beste dichters. Ik ben heel blij dat jullie hem zo'n eer schenken. Ik wil Leonard Nolens en de koningin heel graag bezoeken. Daarom ben ik heel gemotiveerd om een brief te schrijven aan de koningin.

Door de gedichten van meneer Nolens ben ik heel erg beïnvloed. Als Leonard Nolens niet bestond, zou ik geen gedichten lezen.

Er zijn veel deelnemers. Maar toch heb ik een kans om te winnen en die kans grijp ik met 2 handen.

Hoogachtend

Hakan Pinar