

Emmelie Moons & Betül Gür

Heusden, 12 oktober 2012

Brugstraat 14

HEUSDEN-ZOLDER

BELGIË

Hare Majesteit de Koningin

Paleis Noordeinde postbus 30412

2500 GK 's GRAVENHAGE

Weledele Majesteit en haar gevolg

Wij zijn Emmelie en Betül en wij schrijven deze brief omdat wij willen laten zien dat de jeugd ook schrijven kan.

Wij zouden graag een plaatsje in Uw zaal krijgen om naar de prijs der Nederlandse letteren te komen kijken en een iPad te winnen (om nog meer gedichten van Nolens te kunnen lezen) en ook om Uw koninklijk paleis onveilig te komen maken met al onze jeugdigheid.

Wij komen dan ook om Leonard Nolens te steunen met zijn gedichten, omdat hij de waarheid spreekt over de volwassenen.

Als U onze brief kiest, bereid U dan al maar voor op een hoop jeugdigheid in Uw paleis.

Met hoogachting

Emmelie Moons & Betül Gür, leerlingen van het St.-Franciscuscollege