

Elisabeth Ruelens
Kastanjelaan 25
8700 Tielt
België

H. M. De Koningin
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Tielt, 4 oktober 2012

Geachte Majesteit,

Bent u ooit al wakker geworden met het angstzweet op uw koninklijke voorhoofd? Verward, met de schimmen van de nacht nog voor uw ogen dansend?

De meeste dromen zijn deze die men direct vergeet of waarvan je nog dagen een suikerzoete nasmaak hebt. Maar de dromen die je meevoeren naar de tartarus van je ziel laten zich niet door het daglicht verjagen.

Heeft U ooit een droom beleefd die een meester is in het nabootsen van de realiteit? Zo een waarvan U zich de kleuren van de wanden, het parfum van de voorbijgangers, en de koelte van de regen nog herinnert? Laat ik U deelgenoot maken van de droom die mij telkens opnieuw weer opzoekt.

Ik ben op weg naar school om mijn mondeling examen Nederlands af te leggen. Ik heb alles goed voorbereid, maar voel mijn stresshandjes toch trillen. Mijn leraar roept me binnen. Ik kan alle vragen beantwoorden en een zucht van opluchting kriebelt al in mijn keel. "Wie won in november de Prijs der Nederlandse letteren?" Makkie, denk ik. "Leonard Nolens". Mijn leraar knikt en kijkt mij ernstig aan. Ik slik en concentreer me op de volgende vraag. "Hoeveel mensen en hoeveel soorten dranken waren er op de prijsuitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren en wat was het kleur van het gewaad dat Hare Majesteit droeg?" Ik staar hem aan. Zweet breekt me uit. "Dat, dat,... zou ik niet weten, Meneer." Hij kijkt me van achter zijn briljetje aan. "En waarom niet?" Ik staar naar mijn voeten en stotter: "Omdat ik er niet bij was, Meneer."

Het eerste wat telkens door mijn hoofd flits bij het wakker worden: hoe kan ik op die prijsuitreiking aanwezig zijn? Ik som alle mogelijke manieren op. Van 'vriendelijk vragen' tot 'me in Leonard Nolens zelf verkleden'.

Ik weet wel, ik ben geen beroemde schrijfster of een breedgeschouderde lijfwacht of de president van Amerika, dus echt noodzakelijk ben ik niet. Maar als u mij uitnodigt, Mevrouw, dan kan u er zeker van zijn dat er in december ergens iemand in Vlaanderen in volle vertrouwen naar haar examen Nederlands vertrekt.

Hoogachtend,

Elisabeth Ruelens