

Dilara Erkol  
Brugstraat 14  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder 09/10/2012

Koninklijk Paleis  
Amsterdam  
T.a.v. de hofmaarschalk van hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben Dilara Erkol en ik volg een economische richting in het 4<sup>de</sup> jaar. Ik schrijf deze brief, omdat ik dolgraag deze fantastische prijs wil winnen.

In de les taalvaardigheid hebben we een interview geluisterd met de dichter Leonard Nolens. Als klas hebben we gemerkt in dat interview dat Leonard Nolens niet zoveel contact heeft met andere mensen, dus met andere woorden vind ik hem persoonlijk asociaal.

Ik heb het gedicht "Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen" gelezen en het raakte me zo dat ik ook zoals hem, een geweldige dichter wil worden. Ik wil net zoals hem een succesvolle gedichtenbundel uitbrengen. Hij is een groot voorbeeld voor mij.

Het zou een grote eer zijn als ik de prijs won en aanwezig zou mogen zijn bij de overhandiging van de "Prijs der Nederlandse Letteren" aan de enige echte Leonard Nolens. Ik kan hem zelfs helpen door voor hem te souffleren zodat u zich niet verveelt. Maar wat ik graag wil zeggen is dat het gedicht mij verbaasd heeft.

Het gevoel dat ik voelde toen ik het gedicht gelezen had is onbeschrijfelijk.

Eigenlijk kan ik het beschrijven als een fantastisch gevoel. Een gevoel dat je krijgt wanneer er een kindje uit de nood wordt gered.

Uwe Majesteit, zou u mij alstublieft deze prijs willen schenken en mij helpen om een goede dichter te worden?

Met de meeste hoogachting

Dilara Erkol