

Anil Özcan  
Brugstraat 14  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Heusden-Zolder, 9 oktober 2012

Koninklijke Paleis  
Amsterdam  
t. a. v. de hofmaarschalk  
van de hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben zelf van Nederlandse origine en ik zou graag eens een bezoekje willen brengen aan mijn moederland.

Terwijl ik de gedichten van Leonard Nolens lees, kom ik in een hypnose terecht. Dan wil ik steeds meer en meer gedichten van hem lezen. Daarom wens ik vurig in contact te komen met hem.

Een tweede reden is echter dat we in de klas hebben geluisterd naar een interview van Leonard Nolens. Ik dacht dat hij wel hulp nodig zou hebben tijdens zijn toespraak, want sociaal contact lijkt me in het algemeen een probleem te vormen. Nadat het evenement afgelopen is, wou ik nog naar het Stedelijk Museum Amsterdam gaan. Ik heb de heropening gemist en ik zou er graag naartoe willen gaan.

Ik weet dat er veel mensen aan deze wedstrijd gaan deelnemen. Ik heb geen exclusieve reden waarom ik precies moet winnen, maar hopelijk win ik toch, gewoon door mijn jovialiteit en eerlijkheid.

Met de meeste hoogachting

Anil Özcan