

Kozulu Anil
Brugstraat 14
3550 Heusden-Zolder

Heusden-Zolder 2/10/12

Koninklijk Paleis
Amsterdam
t.a.v. De hofmaarschalk van Hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben Kozulu Anil uit Heusden-Zolder, ik schrijf deze brief omdat ik me aangetroffen voel door meneer Nolens.

Ik vind dat het gedicht "Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen" van meneer Nolens mij aanspreekt en het heeft wel nut dat je teksten schrijft, daarom wil ik ook een brief schrijven. Iedereen vindt dat de jeugd verpest is maar dat is niet zo want jullie denken bij het woord "Jeugd" dadelijk aan bendes, drugs en onbeleefd zijn, maar zoals u ziet kan ik fatsoenlijk praten. En als ik win kunt u zien dat de jeugd van tegenwoordig niet verpest is. Vroeger schreef ik ook gedichten maar op een gegeven moment zag ik het nut niet meer, maar nu zie ik het opeens dat het toch nut heeft! Ik ga terug beginnen met gedichten schrijven dankzij meneer Leonard Nolens.

Hopelijk win ik, want dan kan ik mijn eerste stappen in de schrijverswereld zetten met mijn nieuwe Ipad.

Bedankt voor het lezen van mijn brief!
Met vriendelijke groeten

Kozulu Anil