

Ahmet Simsek

Datum: 09/10/2012

Brugstraat 14
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Koninklijk Paleis
Amsterdam
t.a.v. de Hofmaarschalk van hare Majesteit

Onderwerp: Prijs!

Geachte Majesteit

Ik ben Ahmet Simsek. Ik volg een economische richting. Iedereen in mijn klas moest een brief schrijven aan u en uw hofmaarschalk. We doen dit om u te overtuigen dat jongeren wel een brief kunnen schrijven en niet saai zijn zoals u misschien denkt.

Ik wil mezelf dus even bewijzen door een brief aan uwe majesteit en de hofmaarschalk te sturen. Toen ik Leonard Nolens zijn gedichten las, was ik echt onder de indruk hoe hij het schreef.

Wij hebben in de klas geluisterd naar Meneer Nolens hoe hij geïnterviewd werd. Ik vond het een schande dat een mens die zulke mooie gedichten schrijft niet eens vloeiend Nederlands kan spreken. Ik zou daar graag zijn om mijnheer Nolens te helpen met zijn speech.

Ik ben geïnspireerd door mijnheer Nolens zijn gedichten. Het enige verschil is dat hij zijn hele leven in een kamer heeft gezeten om gedichten te schrijven en helemaal niet sociaal was. Ik hoop ooit op een dag ook zoals Meneer Nolens gedichten te kunnen schrijven. Ik hoop wel dat ik niet zo asociaal wordt zoals hem...

Er zijn veel kandidaten maar toch heb ik een kleine kans om te winnen. En die kans neem ik met beide handen aan.

Met vriendelijke groeten

Ahmet Simsek